

Bijdrage van Aboud, Syrische vluchteling in Nederland.

Amsterdam 13 september 2015 op de Dam:

We zijn lid van een organisatie die in het Arabisch Beweging voor een Radicale Verandering heet.

Ik woon pas sinds 3 maanden in Nederland en heb samen met mijn broer de Balkan route gelopen. Van de velen vluchtelingen die deze zelfde route genomen hebben komen een meerderheid uit Syrië, gevlucht uit hun eigen land vanwege de politieke, sociale en economische drama die daar heerst.

Na veertig jaar economische en politieke dictatuur is er een grote scheiding in de Syrische maatschappij ontstaan. De Middenklasse is ineengekrompen, de aantal armen is vel gestegen, vele arbeidsplaatsen zijn verloren gegaan en de toekomst voor de mensen die op het platenland wonen is heel moeizaam.

Een kleine groep corrupte zakenlui een bureaucraten onder de leiding van leden van de al-Assad familie hebben allen aspecten van het dagelijks leven in Syrië overgenomen. Zo zag Syrië eruit tot voor het begin van de burgerlijke opstand. Toen eisten opeens ook de mensen in Syrië vrijheid en sociale rechtvaardigheid, dat was de start van de revolutie.

Maar de regime kon zich niet indenken dat een echte oppositie ooit zou bestaan en heeft daarom met waanzinnige acties zien in te grijpen om een eind te brengen aan de opstand. De regering begon meteen op het volk te schieten. Maar deze aanpak heeft Assad helemaal niet geholpen. De revolutie heeft zich hierdoor alleen maar verspreid en heeft zich al in 2011 over het hele land uitgebreid.

Toch ging de regering gewoon door met zijn waanzinnige acties en verveelvoudigde zelfs het geweld met het gebruik van zware wapens, straaljagers, helikopters, raaketen en vaat bommen.

Uiteraard heeft hij chemische wapens gebruikt om te proberen de opstand neer te slaan. Vanwege all dit geweld is de burgerlijke protest beweging overgegaan naar een bewapend verzet. De eisen van de bevolking bleven wel de zelfde: het eind van de dictatuur, vrede en de verdediging van de steden en de geliefden.

Maar de opstand was zwak in tegenstelling tot het leger en de machtige geheimdiensten van Bashar al-Assad.

Volledige steden zijn nu verwoest, talloze families zijn omgekomen, ze hebben de mensen verdreven en vele burgers opgepakt, vaak dan gemarteld en vermoord. De vrouwen hebben ze verkracht.

De VN geeft aan dat er nu meer dan twaalf miljoen vluchtelingen zijn, inclusief 4 miljoen in het buitenland. Meer dan drie honderd duizend mensen zijn gesneuveld, en een zelfde hoeveelheid mensen zijn verdwenen in de laatste vier jaar. Het is gewoon barbaars! De Syrische economie is in elkaar gestoord en de mensen hebben hun hoop verloren.

De burgerlijke opstand is begonnen vanwege het verlangen naar vrijheid en rechtvaardigheid en die droom hebben we niet opgegeven. Maar we zijn geschokt door het sluiten van de grenzen in onze gezichten en het feit dat de ambassades geen visas verlengden. We zijn naar de buurlanden gevlucht maar daar moesten we in tenten leven die geen goede bescherming gaven voor de zware

winter en zomer manden. In sommige landen waar we wel terecht zijn gekomen kunnen we helaas niet een nieuw zelfstandig bestaan beginnen.

Onze beste optie was om te vertrekken naar de landen waar vrijheid, rechtvaardigheid en de mensenrechten gegarandeerd zijn. Veele van ons hebben met de dood op hun nek gelopen, inclusief mijn broer en ik, om jullie landen te bereiken. Toch beschouwen we onszelf niet als gewone vluchtelingen, wij zijn nu in ballingschap.

De VN, samen met de Arabische en de Europese landen hebben de Syriërs bedrogen. Er werd over mensenrechten en het lot van de vluchtelingen gesproken maar niks werd aan de oorzaak van het probleem gedaan.

Ze hebben de grenzen en de ambassades voor onze gezichten gesloten en zijn daardoor nog meer verbonden geraakt met de misdaders. Eerder hadden ze al meegedaan aan het vernietigen van onze huizen, door het steunen ofwel van de regime ofwel van de jihadistische groepen. Dit deden ze uit eigen belangen.

In het nieuws in het westen word er veel gesproken over religie maar op een hele andere manier dan hoe werkelijk de Syrische samenleving in elkaar zit. Er bestaan vele religieuze en etnische groepen in Syrië dat is een feit. Maar sinds eeuwen leven wij in vrede samen. Na het begin van de opstand heeft het hele Syrische volk de revolutie gesteund, behalve de mensen die belangen hadden bij de dictatuur.

Onze opstand heeft niks met religie te doen. We vechten voor de rechten van alle Syrische burgers.

De politici in tegenstelling proberen religie te manipuleren voor hun eigen belangen. Ze willen burgerlijke opstanden en revoluties neerslaan vanwege het risico dat we ons alle zelfstandig makken. Het echte risico voor hun is dat de Syrische revolutie de mensen wereldwijd wakker schud! Het Syrische volk staat allen tegenover de verschillende wereld machten. Wij wensen alleen vrijheid en sociale rechtvaardigheid.

De vluchtelingen zijn het echte probleem niet, het probleem is politiek en de enige oplossing is echte democratie. De wereld orde word door een groepje zakenlui voort gedreven, zij kiezen gewoon de belangrijke politieke figuren uit. Als er nieuw bloed nodig is, hebben ze de script al klaar staan.

Deze soort maffia groepen streven tegen de ontwikkeling van de mensheid en blijven aan de macht om geld te maken door het opofferen van armen zielen en het verkopen van wapens. Ze gebruiken een grote hoeveelheid middelen om de mensen te manipuleren, door politieke instanties, media groeperingen, de beperking van de opleidingen van onze kinderen en het grenzen van de vrijheid van de journalisten.

Het enige wat wij jullie vragen is dat jullie druk uitoefenen op de wereld machten zodat Bashar al-Asad een einde brengt aan het bloedbad en dat hij de macht opgeeft. We eisen een internationaal gerechtshof om zijn misdaden te veroordelen.

Dit is de enige echte oplossing voor de vluchtelings-crisis

Het Syrische volk zal de revolutie voortzetten ook al worden we weer alleen gelaten, geen andere landen gaan onze toekomst conditioneren.

Vandaag staan wij hier voor jullie alle, als vertegenwoordigers voor de strijd voor emancipatie van ons volk. Wij lopen op het pad van bevrijding.